



Samen bouwen aan de toekomst

=====

Nieuwsbrief December 2020

Beste Vrienden,

Hebt u dat nu ook deze dagen; Sinterklaas, Kerst, Oud & Nieuw, dat u in uw hoofd al gezellige plannen maakt en dan plotseling weer denkt "oh nee, ... Corona".



Sommige van jullie zullen mogelijk een klein beetje opgelucht zijn 😊. Toch denk ik dat de meeste mensen het jammer vinden dat deze familie - en vrienden dagen er zo anders uit gaan zien dit jaar.

Misschien twijfelen sommige van jullie nog; "zullen we toch een beetje" of "ach met een klein groepje" of "ergens waar we goed afstand kunnen houden"? En sommige zullen denken "nee, we doen het niet, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid" of "nee het kan gewoon niet, voor mijn ouders, m'n kind, m'n werk".

Hoe u de situatie ook ervaart, wat u ook denkt of wat u ook besluit, wij hebben hier in de '1ste en 2de golf' van Corona gezien hoe we er voor elkaar konden zijn. Welke geweldige contact mogelijkheden er werden bedacht. Hoe er buiten gezongen werd voor de ouderen die niet de deur uit konden. Hoe we kaarten gingen schrijven, elkaar veel 'appten', 'skypeten', 'zoomden' of 'teamden', om elkaar toch te zien en te spreken. En dat we nog steeds onze boodschappen kunnen doen, ook voor elkaar. En hoe we nog steeds presentjes voor elkaar kunnen kopen en deze kunnen brengen of versturen.

En laten we dat vooral blijven doen in deze laatste dagen van het jaar. Laten we solidariteit, aandacht en liefde sturen naar elkaar door middel van een brief, een bloemetje, cadeautje of een gezellig praatje via sociale media.



Realisatie pomp 2020

En als het even kan, laten we die solidariteit, aandacht en liefde nog wat verder uitbreiden naar hen die zo heel anders leven dan wij.

Waar ook de Corona huishoudt, maar waar men geen mogelijkheden heeft om thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden, een test te laten doen of niet te werken, omdat er dan geen eten op tafel komt voor het gezin en de familie. Waar naast Corona ook bendegeweld, straatroof, politiegeweld en extreme armoede de realiteit van elke dag is. Waar men letterlijk elk moment van de dag in doodsangst leeft, op weg naar het werk of op de straat om iets te verkopen. Angst om beroofd te worden, vermoord om een paar centen of angst om Corona op te lopen waar geen medicijnen tegen zijn en geen IC opname mogelijkheden.

Het zijn werelden van verschil en toch zijn zij net als wij, mensen van deze aarde, van dit leven. Hoe kunnen wij voor hen en met hen in solidariteit, verantwoordelijkheid en liefde blijven samenleven ?

Laten 'wij' hier genieten van wat we wel hebben, van elkaar en van de komende dagen. We hoeven ons niet schuldig te voelen, integendeel laten we ons extra bewust zijn van alles waar we blij en gelukkig en dankbaar voor zijn.

En laten we 'hen' daar niet vergeten!



Steun ons Kerstproject 2020 "Kerst voor iedereen".

Voor 25 Euro kunnen we al een kerstmaaltijd verzorgen voor een gezin van vijf.

Ik hoop dat we onze 'familie'gezinnen in Haïti hiermee een wat fijnere kerst kunnen geven.

Aan jullie hier wens ik alle goeds, dat jullie je kinderen, ouders, vrienden zullen mogen zien, of het nou aan de kersttafel is of tijdens een skype gesprek of een appje met een foto.

Laten we zorgzaam en lief zijn voor elkaar en genieten van het leven.

Met warme liefdevolle groet,

Ria van der Linde, namens het bestuur; Stichting Vrienden van Haïti Nederland

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl

Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15

